



Kulturel Byvandring

Mandag den 9. september kl. 18:00 – 20:00

Kender du Askov?

- Er du nytilflytter, eller bare interesseret i Askovs historie, så er dette måske noget for dig?
- Har du undret dig over, hvad der har været i de forskellige huse, som nu er lukkede eller ombyggede butikker?
- Vidste du at Askov har haft et rigt og varieret butiksliv?
- Vidste du at Askov var den første by, som fik strøm fra vindenergi?
- Vidste du at Askov var en af de første byer, der fik elektrisk gadebelysning?
- Vidste du at nogle af landets store virksomheder, som for eksempel FDB Møbler, er grundlagt i Askov?
- Vidste du at Askov har haft en forskønnelsesforening, fordi byen lå på flad mark og var så forblæst og grim?
- Vidste du at der har været et utal af forskellige skoler i Askov – og hvor lå de egentlig henne? Vidste du at nogle af landets største tænkere og foregangsmænd og kvinder har haft tilknytning til Askov Højskole?
- Vidste du at landets største havearkitekt var tilknyttet højskolen?
- Vidste du at der under Askovs muld gemmer sig flere bopladser og byer fra ældre romersk jernalder?
- Kender du "Sølvskatten fra Askov" - og hvor blev den fundet?
- Vidste du at Askov var en stor landsby i 1600-tallet indtil polske lejetropper brændte den ned til grunden i 1660.
- Vidste du at Askov Højskole blev anlagt i 1865 efter tabet af Sønderjylland i 1864 og dermed skabte den by, vi i dag bor i?

Selv om Askov i dag er en nyere by opført inden for en 30-40 år omkring 1870-1910, hvorfor ser alle husene så alligevel så forskellige ud?

Få svar på nogle af disse spørgsmål og mange andre på en rundvisning i Askov den 9. september klokken 18:00 – 20:00

Tidligere lærer ved Skibelund Efterskole, Arne Holm Petersen, vil guide os rundt og fortælle om Askov spændende historie. Arne Holm Petersen bor selv i Askov, hvor han arbejder med lokalhistorie. Han er også frivillig på Poul la Cour Museet, hvor han forsker i Poul la Cours liv og levned.

Byvandringen starter på pladsen foran Askov Højskoles hovedindgang.

Byvandringen slutter på Poul la Cour Museet, hvor der serveres kaffe og kage.